

Vraag het aan Morya



Wees eerlijk in je verantwoordelijkheden

“Er is een verantwoordelijkheid bij mensen. Dat wil zeggen: als je naar je eigen leven kijkt, kan je een aantal dingen stellen voor jezelf, daarmee bezig zijn en zien dat je groeit in die verantwoordelijkheid. Dat wil niet zeggen dat je vanuit je verantwoordelijkheid meer moet doen. Soms kan het zijn dat je minder doet, omdat je dan heel nauwkeurig kijkt van: ‘dit is belangrijk en dat andere is minder belangrijk.’

Hetzelfde geldt ook op wereldniveau. Het is niet altijd zo dat, als men zijn verantwoordelijkheden neemt, dat men dan meer moet doen. Het kan juist het tegenovergestelde zijn, dat men in feite kansen geeft aan anderen om hun verantwoordelijkheden te nemen. Het is altijd een afwegen.

Verantwoordelijkheid kan staan tegenover verantwoordelijkheid. Ook je eigen verantwoordelijkheid kan je stellen tegenover de verantwoordelijkheid van anderen en daarin moet je heel eerlijk zijn. Als je iets kan doen voor iemand waarvan je weet dat dat goed is, dan kan je dit doen. Maar als je weet dat de ander het zelf even goed kan doen of zelfs nog beter, dan kom je op je stappen terug en dan doe je je eigen dingen.

Het is belangrijk dat je je concentreert op je eigen leven, dat je op de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je eigen leven draagt en eigenlijk een stimulans geeft aan anderen om ook in hun eigen leven hun verantwoordelijkheid te nemen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 8: Sta in je kracht”
(uit hoofdstuk 4: ‘Groeien in verantwoordelijkheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 498

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


